

zondag

tekst en muziek
jeanne van es
ruud v.d.heijden

Vaak denk ik nog aan die zondagmorgen
'kZag jou zitten bij 'n vroeg concert
'kWist niet of ik wel of niet mocht lonken
Dus koffie maar gedronken; tot ik simpel werd
Later toen de Liebesträume speelden
Heb ik toch maar weer jouw blik gezocht
Nu zag ik jou ook verstolen kijken
En al vlug zou blijken; dat jij mij ook mocht

Nooit zal ik dat vergeten
Die allereerste zoen
Ik wil het nu wel weten
'kWist toen niet wat te doen

Steeds weer denk ik aan die zondagmiddag
Toen we samen liepen ddor de hei
'kRook de bremgeur in jouw blonde haren
'kWist dat we vrienden waren; 'kVoelde mij zo blij
Later toen we aan het ven stil zaten
Luist'rend naar de zomerwind in't riet
Voelde ik dat alle verdere dagen
Na zon' dag vervagen; vallen in het niet

Refr.

'kDenk vaak aan die mooie zondagavond
Dat ik jou voor 't eerst naar huis toe bracht
'kWist niet of 'k je wel of niet mocht kussen
Jij lachte ondertussen; wat heb je toen gedacht
Later toen we vaste vrienden werden
Vaster dan ik ooit maar had verwacht
Wist ik dat ik heel m'n verder leven
Jou 'n kus mocht geven; ied're zondagnacht