

# Worst

Ruud van der Heijden

'n Worst blijft 'n worst, totdat iemand 'm opeet,  
't is 'n gegeven zo zeker als wat.

**Wie dat bestrijdt, of er weinig vanaf weet,  
is niet goed wijs, dan wel minstens halfzat.**

Dit is 'n liedje met ook wat coupletten,  
maar het komt niet op de radio of voor de teevee.  
Op het refrein enkel moet je maar letten  
en de coupletten die tellen niet mee.

Hier is het tweede couplet van het liedje,  
daarin wordt ook maar heel weinig verstandigs verteld  
amper 'n flauw, ordinair akkevietje  
Gauw naar 't refrein want u weet: tijd is geld

'tDerde couplet is misschien nog banaler,  
zo gaan er pakweg wel negentien in 'n dozijn.  
Maar het couplet hoeft echt niet specialer,  
't hele lied gaat alleen om 't refrein.

Vers nummer vier heeft ook niks te verhalen,  
niets meer of minder dan wat onbetekenende praat.  
'tKost niks, je hoeft er niet voor te betalen,  
'tis het refrein waar 't alleen maar om gaat.

'tLaatste couplet is nog veel infantieler,  
'tis welhaast zeker dat er nooit 'n haan nog naar kraait.  
Nooit was er iets imbecieler,  
maar het refrein is het, waar het om draait.