

Water bij de wijn

Ruud van der Heijden

The image shows a musical score for the song 'Water bij de wijn' by Ruud van der Heijden. It consists of three staves of music in 4/4 time. The first staff starts with a C major chord and ends with a C major chord. The second staff starts with a C7 chord and ends with a D7 Am chord. The third staff starts with a G major chord and ends with a G7 chord. The melody is written in treble clef and features a mix of eighth and sixteenth notes, with some rests. The chords are indicated above the notes.

Opa was het vroeger ook als nu zo'n rare tijd?
Wisten toen de ouders al geen raad
Met hun zonen en hun dochters in de puberteit
Was de jeugd toen ook zo obstinaat?
Deed die in uw jonge jaren ook z'n eigen zin?
Hadden ze op school aan leren lak?
Gingen ze als gekken tegen heel de wereld in?
Of had men van de ouwelui tabak?

Nee hoor jongen wat er nu gebeurt dat zag je niet.
Vroeger ja toen wisten ze het wel.
'tIs niet te geloven wat je nu vaak hoort en ziet.
Vroeger ja toen kregen we 'n lel.
Puberteit dat vond je nergens in het woordenboek
Ook niet drugsverslaafd of therapeut.
Nee toen kreeg je simpelweg wat klappen voor je broek
en wie gesnapt werd die was de pineut

Opa was het vroeger ook als nu zo'n klerezooi?
Deed toen iedereen ook wat ie wou?
Waren bomen, bloemen in die tijd ook al 'n prooi
van het vandalisme zoals nou?
Was toen iedereen ook onverschillig voor elkaar?
Was er toen ook geen hulpvaardigheid?
Liepen ze toen ook met van die rotzooi in hun haar?
Werd er toen ook openbaar gevrijd?

'kDenk wel jongen dat er vroeger ook wel eens wat was;
maar men had z'n eigen therapie.
wie toen rotzooi schopte op de straat of in de klas
Ging gewoon 'ns flink over de knie.
Als je het je pa of ma wat lastig had gemaakt:
Of je had 'n keer 'n grote mond
werd er niets of niemand in z'n innerlijk geraakt
nee je kreeg dan voor je blote kont.

Opa is het zo veranderd in die halve eeuw
dat we nu elkaar niet meer verstaan?
Maar dezelfde zon die schijnt en sneeuw is nog steeds sneeuw
Al kijken we er verschillend tegen aan.
Laten we dus allebei 'n beetje soepel zijn.
Trekken we tesaam ons toekomstplan.
Weet je we doen ieder ietwat water bij de wijn
en maken er gewoon het beste van.