

# Waar de wereld Brabant heet

Ruud van der Heijden

C G<sup>7</sup> Dm

Waar is de we-reld-bol war-mer? Waar is de hei-de zo schraaf? Waar is de aard-bo-dem  
Waar zijn de vrou-wen het fraai-ste? Waar is de man nog 'n vent? Waar zijn de oud-jes het  
Waar klinkt de G nog zo vloe-i-end, niet als 'n krassen-de kauw? Waar is het land-schap zo

G<sup>7</sup> C

ar-mer? Waarvind je zo'n rijk ont-haal? Waar zal men scheu-ti-ger ge-ven?  
taai-ste? Waar leeft de mens zo con-tent? Waar is het volk van na-tu-re,  
boei-end Waar zijn de luch-ten zo blauw? Waar zijn de scha-pen zo wol-lig?

C<sup>7</sup> F C D<sup>7</sup>

Waar is de kof-fie zo bruin? Waar is als deel van het le-ven, vreug-de het grootste for-  
al-tijd tot hel-pen be-reid? Waar woont 'n stam van al-lu-re, zo vol ge-moe-de-lijk-  
Waar is zo'n kud-de het knust? Waar zijn de meis-jes zo lol-lig? Waar wordt zo he-vig ge-

G<sup>7</sup> C G<sup>7</sup>

tuin? Daar waar de we-reld, Bra-bant heet, fijn-ste plek hier  
heid?  
kust?

C C<sup>7</sup>

tus-sen he-mel en aar-de Waar men met rui-me-re ma-ten

F G<sup>7</sup> C

meet, daar heeft het le-ven nog waar-de