

Vliegen

Ruud van der Heijden



Ik zou me voelen als 'n visje in het water
Als ik kon vliegen als 'n vogel in de lucht
Ik was fnog trotser dan 'n hond met zeven staarten,
als ik kon zweven als 'n zwaluw in z'n vlucht
Maar ook al zwaai ik als 'n molen met m'n armen,
dan kom ik nog geen centimeter van de grond
En als ik toch nog als 'n gek blijf staan te wapperen,
verlies'k 't evenwicht en kukel op m'n kont

**Want vliegen lijkt zo makkelijk 'n fluitje van 'n cent
De mussen doen het en de merels en de jan van gent
Vliegen lijkt 'n peuleschil, niet meer dan kinderspel
Maar als j't wilt proberen. nou afijn dan merkje't wel**

'kWas blij want ik had alles wat m'n hart begeerde
als ik kon scheren langs de golven van de zee,
zoals de meeuwen die dat zonder moeite kunnen
Al was't maar af en toe dan was ik al tevrede
Alss ik toch als 'n leeuwerik de lucht kon klieven
'n Eind kon zeilen en gaan rusten op 'n wolk,
dan zou ik mij ontzaggelijk gelukkig voelen
en hoogverheven boven al 't klootjesvolk

Ik waande mij niet minder dan als God in Frankrijk
als ik kon buitelen daar langs het blauwe zwerk
Ik was de prins te rijk en maakte capriolen,
boven de stad en langs 't haantje van de kerk
Ja ik zou klimmen naar Saturnus en de Melkweg
Me laten drijven op de adem van de wind
Ik ging naar Venus; o wat zou ik daar genieten
Was met de Grote Beer flog blijer dan 'n kind.