

Van te voren

Ruud van der Heijden

Als je alles van te voren weet, is het makkelijk praten
 alles wat je fout hebt gedaan, had je dan gelaten
 krijgt de hamer nou de schuld, of de materialen
 Of probeer je't nog 'n keer, leerde van je falen
 wil je koste wat het kost, toch de eindstreep halen

Alles wat je kent, wat je weet, leerde je met zwoegen en zweet
 In het leven heeft alles 'n prijs, min of 'n beetje meer
 Heel veel zul je zelf moeten doen, moeiteloos word je geen kampioen
 Opstaan leer je steeds als je valt keer op keer op keer

Wie weet vind je vroeger of laat, 'n gezellige speelkameraad
 die je helpt bij 'n moeilijk karwei, als je steunpilaar
 Daar moet jij dan zuinig op zijn, op de lange termijn
 die steeds als het nodig is, hoedt je, voor gevaar.