

Van de Bata

Ruud van der Heijden



Van de Bata tot de Vleut
nergens zijn de kielen blauwer
Nergens is de vloer zo snotverdommes glad,
Nergens is de klare ouwer
Van de Bata tot de Vleut
nergens zijn de kielen blauwer,
Nergens is 't bier zo potverdommes nat
Nergens is de klare ouwer

Van de Salderes tot de Schans
Daar klept de klompdans
Schoppenboer wordt Hartenheer
Op 'n klomp of op 'n sok
Nemen we 'n goeie slok
Hup daar gaat ie weer:

Zomerpap wordt Klaverhoek
De Speulhei wordt 't Broek
en 'n rechte lijn wordt krom
maar 'n echte Bestse zot
host zich nooit nie keikapot ;
Die krijgde echt nie om