

Uren en dagen | Ruud van der Heijden

**Wie naar eeuwige jeugd blijft zoeken,
 komt tenslotte tijd te kort
 denkt niet dat van sprookjesboeken,
 je 'n haartje wijzer wordt.
 Uren, dagen, maanden, jaren,
 vliegen als een schaduw heen,
 maar 'n glaasje ouwe klare,
 houdt je aardig op de been.**

Laat je geen knollen voor citroenen verkopen,
 leef met wat kwettert en kakelt en keft,
 laat maar Gods water over Gods akker lopen,
 want het is avond voor je het beseft.

Uren en dagen zijn niet aan te lijnen,
 komen en gaan aan de lopende band.
 Jaren zijn incidentele termijnen,
 tijd is als water, 't glijdt door je hand.