

Uitstekend

Ruud van der Heijden

Er was eens 'n dorp - je dat heet - te uit - ste - kend, het
Zo smet - te - loos schoon wa - ren stra - ten en stoe - pen, dat
Geen au - to - mo - biel reed te snel op de we - gen, gaf
De deu - ren en ra - men die ble - ven er o - pen, zo -

was er ge - wel - dig, uit - mun - tend en best. Er werd al - les tot op de
men sr ge - rust van de vloer e - ten kon. De hon - den die durf - den ge -
voor - rang aan al - les, zo - wel links als rechts, 'n le - der - eenwens - te el -
wel o - ver - dag; maar ook net zo goed 'snachts. Bij ie - der - eenmocht je zo -

cent uit - ge - re - kend, zo - doen - de werd je er maar zel - den ge - flest.
woon niet te poe - pen, die de - den dat thuis ale - te - maal op't bal - kon.
kaar heil en ze - gen en nie - mand die gun - de 'n an - der iets slechts.
maar bin - nen - lo - pen, nee nie - mand die deed er ooit iets on - be - dachts.

De deuren en ramen die bleven er open,
ewel overdag; maar ook net zo goed 'snachts.
Bij iedereen mocht je zomaar binnen lopen,
nee niemand die deed er ooit iets onbedachts.

Voor alleman was er 'n plaats in de bussen,
die waren dag in en dag uit, stipt op tijd.
De brandweer die hoefde maar zelden te blussen
en vonden in jokers hun bezigheid.

'n Slot op de fiets dat was er overbodig,
d'r waren voor iedereen fietsen genoeg
Politieagenten die had men niet nodig,
er was er wel een; maar die zat in de kroeg.

De kerk die was iedere week afgeladen
en in de collecteschaal lag niet een knoop.
Politici waren elkaars kameraden
en nooit lag er iemand met een overhoop.

Er zat haast geen schuim op het bier, bij het tappen,
niet een kastelein schreef ooit met dubbel krijt.
Je zag zelden zuipers en geen dronkelappen
D'r was dus op straat hoegenaamd geen laweit.

De jongeren spraken correct met twee woorden,
op school was het altijd meneer of mevrouw.
Ze zorgden ook dat ze geen anderen stoorden
en deden precies wat hun ouweheer wou.

Zo'n plekje als dit is er een uit m'n dromen,
illusie, visioen, fantasie tegelijk.
Het was voor ons allemaal mooi meegenomen;
maar blijft voor ons mensen ver buiten bereik.