

Tijd

Ruud van der Heijden



Als je wordt geboren heb je geen benul van tijd
J'hoeft alleen te drinken en te eten
Droge luier is voor jou 'n onontbeerlijk feit
Boeren, slapen en de rest vergeten
Pas wanneer je dapper naar de kleuterschool toe gaat
zal't begrip van tijd je iets gaan zeggen
Je komt niet te vroeg en als het kan ook niet te laat
en de klok zal men je uit gaan leggen

Langzaam ga je wennen aan de regels van de klok
Ingedeeld in uren en seconden
Je gaat vroeg naar bed, ja met de kippen al op stok
en je doet slechts dagelijkse zonden
Vader, moeder, opa, oma vind je hoogbejaard
Elke oudere is voor jou belegen
Die komt uit 'n andere wereld, is beklagenswaard
Tijd heeft nog geen vat op jou gekregen

Met de jaren ga je het met andere ogen zien
De verschillen die gaan kleiner lijken
Eerst was het 'n hele kloof: zo'n jaar of negen, tien
Nu zul je het anders gaan bekijken
Ouder worden gaat opeens dan met 'n sneltreinvaart
in 'n trein die niet meer is te stoppen
En zo zijn de strippen van je ene strippenkaart
voor je het beseft al naar de knoppen

Eer je't weet ben jij al vijf en twintig jaar getrouwd
Met je kinderen ga je 'n feestje bouwen
Nu ben jij oudbakken in hun ogen welbeschouwd
en voor hen ben jij gewoon die ouwe
Achteraf dan lijkt of alles gister is gebeurd
Slechts herinneringen zijn gebleven
Al waar jij om lachte en waar jij om hebt getreurd
't duurde achteraf gezien maar even

Vijf en zestig word je en je krijgt je AOW
en je wilt zo graag nog wat genieten
Maar de klok blijft tikken, merk je dan van lieverlee
'tLijkt wel of ie vlugger op gaat schieten
Tijd is achteraf toch maar 'n relatief begrip
Soms lijkt een minuut 'n dag te duren
En 'n hele dag verdwijnt ooit zomaar in 'n wip
Ja de tijd die legt je in de luren