

Tevree

Ruud van der Heijden

Op 'n wandelpad in het zomerse licht,
 stapt 'n oude man zonder doel of plan.
 De zon in z'n grijze haren,
 de nachtegaal in z'n hart,
 jasmijn geplukt van 'n bloemenstruik.
 Z'n rug gekromd door de jaren 2x

Z'n dagen, z'n tijd, aan dromen gewijd
 en hij is tevree, want hij telt nog mee.

Op z'n wandeling, door het gulle groen,
 fluit ie, in zijn schik, naar de leeuwerik.
 'n Pimpeltje op z'n schouder,
 geluk in elk deel van z'n bast,
 hij waant zichzelf in het paradijs.
 Elke morgen 'n ietsje ouder 2x

Z'n dagen, z'n tijd, aan dromen gewijd
 en hij is tevree, want hij telt nog mee.

Als je 'm tegenkomt en je vraagt naar zijn naam
 zegt ie: ik vergeet, heel vaak hoe ik heet,
 maar ik lig er niet van wakker,
 want ik geniet elke dag,
 die mij elke morgen tegenkomt
 en voel me nog steeds geen stakker 2x

M'n dagen m'n tijd, aan dromen gewijd
 en ik ben tevree, want ik tel nog mee.