

Tango d'amor

Muziek: Leandros

Tekst Ruud van der Heijden

De laat-ste a-vond, die laatste mooi-e u - ren Die laat-ste tan-go voorons twee.
Me de-ze tan-go is ons ge-luk be - gon - nen en nu houdt al - les er-mee op.

Neem me toch in je ar-men, laat me ver-ge - ten, de pijn die scheiden doet
Maar ik wil blij-ven la-chen; want als het le - ven het eer-lijk met ons meent

Zeg me, er komt 'n weerzien, hou me goed vast of ik verliesde moed. Kom dans met
weet ik, eens komt de tijd weer, dat de-ze tango voorgoed ons ver - eent Kom dans met

mij on - ze tan - go d'a - mor. Ik ben ver - liefd zo - als nim - mer te voor.
mij on - ze tan - go d'a - mor. Ik ben ver - liefd zo - als nim - mer te voor.

Mooi was dit al - les; maar 'tis nu voor - bij. Kom dans nog een - maal met mij
Mooi was dit al - les; maar 'tis nu voor - bij. Kom dans nog een - maal met

mij. Langzaam en zacht, ver - dwijnt het licht en de glans en de ban - do - neon

speelt dan de afscheidsdans mir Kom dans nog een keer met mij.