

## Strandliefde

## Ruud van der Heijden

Als ik denk aan de zomer dan denk ik aan jou,  
aan de zon aan de zee, aan de wind.  
Met je haren zo blond en je ogen zo blauw,  
leek je echt niet veel meer dan 'n kind.  
Toen ik later jou ogen en jou goed bekeek,  
zag ik dat je al vrouw was en anders dan je leek.  
Toen ik vroeg of je wat wilde drinken met mij,  
zei je: nou ja er kan er nog best eentje bij.  
Nooit vergeet ik die dag aan het Ouddorpse strand,  
door de zon en door liefde verblind

'kDroom vaak nog van dat vrouwtje  
mooier dan de Venus, van Milo vroeger was  
'kZag net op tijd m'n foutje  
merkte op het nippertje, de adder onder 't gras

Nu mijd ik mooie vrouwen  
hun schoonheid is heel vaak, te mooi om waar te zijn  
en te goed van vertrouwen  
kan je hele leven, ruïneren op termijn