

Sleurhut Ruud van der Heijden

Zielstevreden in m'n woninkje op wielen,
 kan m'n dag zolang ie duren wil niet stuk.
 Heel de santenkraam die veeg ik aan m'n hielen,
 in m'n caravan heerst vrede en geluk.
 Met m'n huisje aan de trekhaak langs de wegen,
 voel ik mij zowat 'n koning van 't heelal.
 M'n tomtom die regel ik op hoop van zegen,
 'kZie wel waar dat apparaat me brengen zal.

Met m'n eigen sleurhuis op vakantie
 Met m'n caravan op pad
 blij dat ik weer zon en zee en zand zie,
 al is't maar 'n week of wat.

Niemand loopt er aan je kop te zeuren
 en geen mens hangt aan de bel.
 Mail en telefoon en crediteuren,
 regel je bij thuiskomst wel.