

## Sleepy blues

Ruud van der Heijden

ledere morgen word ik wakker door 'n merel of m'n haan,  
 'kben nog zo duf als een konijn en heb geen zin om op te staan,  
 'savonds tot in de kleine uurtjes kan ik nog briesen als 'n leeuw,  
 maar 'smorgens in de spiegel zie ik alleen 'n verkreukelde spreeuw.

**Staat de zon in het westen, dan voel ik me het beste.**

**Zo gauw die gaat zakken, is m'n broodje gebakken,**

**maar als ie in het oosten verrijst dan houd ik me wijselijk gedeisd.**

Van het feestje van gisteravond, heb ik de kater nog bewaard,  
 maar dan ruik ik gebakken eieren en krijg ik honger als 'n paard,  
 't valt niet mee om te bewegen, want ik slaap altijd als 'n marmot,  
 maar als ik niet op schiet met ontwaken, vind ik de hond nog in de pot,

Is er ergens iets te feesten ben ik er als de kippen bijm

al is het in ,n varkensstal of bij de koeien in de wei,

Ik kan springen als 'n kikker en ook zwemmen als het moet,

maar al voor tien uur uit je bed is zelfs voor vissen nog niet goed,