

Schijn bedriegt

Tekst en muziek Ruud van der Heijden



D'r zijn veel mooi-e mannen met het lijf van 'n A - do - nis. Zo'n stuk-ken die er uit-zien als 'n
ziet op de tee-vee tot in de treu-re mooi-e meiden, Ge-kleed, of poe-del-naakt tot op het



God Maar wiens verstand zo on - ge-veerd dat van 'n sper-zieboon is, met 'n cul-tuur-be-sef van 'n Piet
vel. Die ver-der niet aan 'n te-veelaan com-pe-ten-tie lij-den met 'n I-Qgraad van 'n fri-ka-



Snot Wij zijn veel uit - ge-kookter dan het lijkt 'tis maar van wel-ke kant je het be - kijkt Wij
del.. Van ons ver-nuft sta je gewoorweg paf, al zie je dat er niet zogauw van af



zijn niet half zo dom als wij er uit zien Denk dat niet je komt be - dro-gen uit Wij



tel - len methet hoogst gemak tot der-tien en zelfs te - rug datmaakt onsookgeen fluit. We



lij - ken wel wat lul - lig en kij-ken iet-wat sul - lig Pas op het is 'n in-druk die vaak liegt Wij



lij-ken 'n stel lij-pen, die bij-na niks be-grij-pen maar u weetoch onderhand datschijn be-driegt Je driegt