

Rots Ruud van der Heijden

Jij bent m'n steun en toeverlaat,  
 die vast en zeker naast me staat  
 en me behoedt voor wat me ooit 'ns zal bedreigen.  
 Je bent m'n toevlucht en m'n hoop  
 en haalt m'n wirwar uit de knoop  
 die 'k in m'n arme uppie nooit ontward zou krijgen.

**Je helpt me sterk te zijn,  
 bij jou voel ik nooit pijn,  
 Jij houdt m'n hele wereld in je hand.  
 vanaf het pril begin,  
 gaf jij m'n leven zin,  
 met jou voel ik me geest- en zielsverwant.**

Jij bent de rots waarop ik bouw,  
 die liefdevol en plichtsgetrouw,  
 me door het aller aller diepste dal zal leiden.  
 Als ik me ooit ellendig voel,  
 geef je m'n dagen weer 'n doel,  
 en helpt me blij en vrolijk door complexe tijden.