

Profeet

Ruud van der Heijden

'n Eigenbodemse profeet,  
 ik weet niet goed meer hoe hij heet,  
 strooit in z'n stad z'n boodschap rond,  
 maar krijgt geen voet daar aan de grond.  
 Geen ene zee gaat hem te hoog,  
 hij houdt z'n preken, z'n betoog,  
 maar geen profeet en da's verkeerd,  
 wordt in z'n eigen land geëerd.

Ze zeggen vaak je mag hier alles zeggen,  
 je mag het vuur aan iemands schenen leggen,  
 geen mens is er die jou dat hier verbiedt,  
 nee zelfs geen Sinterklaas of Zwarte Piet.  
 Je mag niet schimpen en je mag niet schelden  
 en ook totaal geen kwaad met kwaad vergelden,  
 maar is er iets wat jou niet zint,  
 dan zeg je wat je'r van vindt.

In alle dictatoriale landen,  
 ligt vrije mening helemaal aan banden.  
 Heeft iemand noten daar op z'n zang,  
 gaat ie vliegensvlug in het gevang.  
 Geen sterveling heeft daar enig recht van spreken,  
 mag slechts de hand in éigen boezem steken  
 en haalt ie té veel dan uit de kast,  
 wordt ie aangeklaagd voor overlast.