

# Pluk de dag

Ruud van der Heijden

Pluk de dag, daar is de lente weer, doe of het je laatste is,  
als't niet lukt, pluk dan nog maar een keer, niet getracht is altijd mis.  
Doe maar net of je nog 15 bent, zoek nog eens de horizon,  
met 'n potje knikkeren, haasje over spelen, of Jan Huygen in de ton.

Spelen zijn een schone zaak, als je houdt van blij vermaak,  
en je zit als ouweheer, nog heel lang niet bij de pakken neer.

Je bent jonger, dan je denkt, zoekt de zon als die je wenkt,  
of je kaal bent of behaard, oud dat is bij lange niet bejaard.

je bent op de helft zowat, bent het leven lang niet zat,  
links en rechts 'n mooie vrouw, en dan komt de aap pas uit de mouw.

