

Pieper

Ruud van der Heijden



Unne pieper is 'n sieraad op de dis,
snap nou toch hoe lekker zonne aarpel is.
Prik 'ns gauw 'n pieper, proef de klare blom,
kom daar bij dat vreemde vreten maar 'ns om.

Ik hoef geen nasi en geen bami op m'n bord,
ook geen pizza, geen shoarma, of mcchicken.
Ik snap gewoon niet wat er aan 'n aarpel schort,
laat me liever, lekker in 'n pieper prikken.
Wat moet ik met paella, pilav of kebab,
→ ravioli, ratatouille, of risotto?
Geef mij nou maar zo'n ouwerwetse runderlap,
hoog de pieper is m'n favoriete motto.

Ik geef geen stuiver voor zo'n buitenlands menu,
voor die waardeloze buitenissigheden.
Met gare piepers en 'n kuiltje vette jus,
ben ik content en in mijn schik en zielstevreden.
Lasagna, rösti, babi pangan of couscous,
je mag dat spul voor mijn part in je haren smeren.
Maar schil wat piepers voor 'n schotel boerenmoes,
en jij kunt met de vreemdste keukens concurreren.