

Philomena

Ruud van der Heijden

Bij 'n vrouwtje als Phil, vind ik alles wa'k wil,
 want mijn Phil is 'n vrouw met gemakken.
 Veel meer dan je vermoedt, z'is in veel dingen goed,
 zij kan koken en poetsen en bakken.
 Zij heeft alles in huis, is 'n ster aan 't fornuis,
 zeker nadat ik haar goed leerde kennen.
 Toen zag ik haar al gauw, als de vrolijke vrouw,
 die niks liever deed dan me verwennen.
 Ze heeft veel bij de hand om 'n man te behagen,
 haar uiterlijk is juist zoals ie moet zijn.
 Ze helpt mij m'n lusten en lasten te dragen
 en kent m'n gebreken en kuren haarfijn.
 Zij geeft me 'n leventje vol zonnestrallen,
 ze is in het redderen en regelen doorkneed.
 Ze weet mij uit donkere dippen te halen,
 bewaart me voor tegenslag, katers en leed.
 Mijn vrouwtje is enig, uniek en bijzonder,
 goudeerlijk en echt, in haar doen rechtdoorzee.
 is op en top dame, van boven tot onder,
 zoals Philomena tref je er geen twee.