

## Pensioen

Ruud van der Heijden

Altijd was er wat te doen,  
 werken, zwoegen, of geen poen.  
 Uren, dagen, maanden, jaren,  
 als Jan boezeroen,  
 maar nou zit je tijd er op,  
 je neemt afscheid van je job,  
 met 'n drankje en wat euro's  
 in 'n envelop.

Maar geen handdruk van 'n ton, keurt men je waardig.  
 Slechts toen jij nog werken kon, vond men je aardig.

Nooit geen: goed zo, dankjewel.  
 Voortaan sta je buitenspel,  
 want je was alleen 'n nummer  
 in het lotsbestel.

Zoveel van je beste jaren, gaf je aan je baas,  
 al je klussen moest je klaren, rennend als 'n haas.  
 Samen met je kameraden, zonder tegenspraak,  
 zonder woorden maar met daden stutte jij de zaak.

Maar nu komt jouw hoogseizoen,  
 zwaai maar tegen al van toen,  
 want je mag nu voortaan vredig,  
 lekker met pensioen.