

Paradijs

Ruud van der Heijden

The musical score is written in 4/4 time and B-flat major. It features a melody on the first staff and accompaniment on the following five staves. Chords are indicated above the notes. The piece ends with a double bar line and repeat dots.

Iedereen die wil zo graag z'n part
droomt er van in het diepste van z'n hart
ongeacht tot welke dure prijs
van z'n paradijs
zoekt in iedere stad, in elke straat
naar 'n hemelrijk wat niet bestaat
krijgt dan door dat thuis heel ongedacht
z'n Hof van Eden wacht

Het leven is geen paradijs, paradijs, paradijs,
meer 'n hobbelige reis, tegen doorsneeprijs.
Je wordt geboren, das't begin, das't begin, das't begin,
Je ma stopt er van alles in, soms tegen je zin.

Vaak zit je op moeder's schoot, moeder's schoot, moeder's schoot,
ze geeft je spek met roggebrood, zo groei jij gauw groot
en daarna zoek je 'n baas, zoek je 'n baas, zoek je 'n baas,
dan krijg je van hem helaas, gratis hernia's.

Op 'n dag ben je getrouwd, je getrouwd, je getrouwd,
daar word je vaak afgesnauwd en dan gaat 't fout.
Ooit dan krijg je je pensioen, je pensioen, je pensioen,
daar moet je wel wat voor doen, of je krijgt geen poen.

Het leven is geen kinderspel, kinderspel, kinderspel,
net zo min is't de hel, werken moet je wel.
Tot het eind de moeite waard, moeite waard, moeite waard,
is het leven hier op aard, ongeëvenaard.

