

Oud geluk

Ruud van der Heijden

Al ben je geen 18 meer, je houdt van het leven,
 waarvan je geniet, zolang je maar kunt.
 Al ben je 'n senior, en minder gedreven,
 maak wat van de tijd, die jou graag wordt gegund.

**Stop je sores en je zorgen,
 op 'n plek die niemand weet.
 Heb je ze goed opgeborgen,
 dan is jouw geluk compleet.**

de wind in je grijze haar, de zon op je wangen,
 het is wonderbaar, zoveel simpel geluk.
 Je hebt alles wat je wenst, kunt niet meer verlangen,
 want je ouwe dag, die kan haast niet meer stuk.

Van iedere lentedag, die jij mag ervaren,
 van de zonnestraal, waardoor jij wordt gewekt,
 onthoud je 't bijzondere, wat jij wilt bewaren,
 elke nieuwe bloem, die jij weer ontdekt.