

Ode aan Oma Kater

Ruud van der Heijden

The musical score is written in treble clef, 3/4 time, with a key signature of one sharp (F#). It consists of four staves of music. Above the notes, various chords are indicated: G, G7, C, D7, E7, Am, C, G, D7, G, Am, D7, G, Em, B7, D7. The melody is simple and folk-like, with a clear structure of four lines of music.

Wij zingen hier voor oma Kater,
wel tachtig, maar jong nog van hart.
'n Moeder van 't zuiverste water
en ook, als oma, 'n klasse apart.

Iedere dag leest ze trouw nog de krant,
kent alle nieuwtjes van stad en van land.
Ook de Libelle geeft haar veel vermaak,
lat is 'n blad naar haar smaak.

Ze is en blijft altijd keukenprinses
en bij het koken totaal bij de les.
Zo is de taart, die ze zondags bereidt,
op, in 'n mum van 'n tijd.

Dokter van Erp is haar groot ideaal,
hij gaf haar heupen, het is kolossaal.
Even nog houdt ze 'n knietje te goed,
dan kan ze lopen met spoed.

't Leven is goed in het Brabantse land,
vindt zij als liedje 't meest amusant.
Ze is 'n kind van het zand en de hei,
hier heel tevreden en blij.

Ze heeft het liefste veel volk om zich heen.
Zegt: mijn familie houdt mij op de been,
houdt van haar kinderen, groot alsook klein.
Drukte: niet één centje pijn.

Als ze zichzelf in de spiegel bekijkt,
heeft ze heel graag, dat 't ergens op lijkt.
Gaat naar de kapper en de pedicuur,
helpt bijgevolg de natuur.

Pikken en breien en haken doet zij,
en ook in knutselen is ze 'n kei,
weet met die pennen en naalden wel raad,
alles volkomen op maat.

Ook op vakantie, staat zij steeds gereed,
blijft ze 'n gastvrouw, 'n moeder compleet.
Niemand lijdt honger, daar zorgt ze wel voor,
dat gaat in een moeite door.

Op ieder feest is ze van de partij,
alle verjaardagen, die houdt ze bij,
wordt dan ontvangen, heel blij enthousiast,
als 'n zeer welkome gast.

Ze rijdt, sinds kort, in 'n soort scootmobiel,
háár stijl van rijden is niet zo stabiel,
"maar kom 'ns kijken", is wat ze beweert,
"als ik het goed heb geleerd".

Oma, wij wensen U nog menig jaar,
wat we dan vieren, heel fijn met elkaar
en dat U ooit nog de honderd eens haalt
en weer het feestje betaalt.