

Nog een keer zestien

Ruud van der Heijden



Mocht ik toch 'ns voor de gein nog 'n keer - tje zes tien zijn
Toen ik nog 'n jong - 'ling was on - be - kwaam en groen als gras,
Aan de he - le he - re - jee nam ik deel van lie - ver - lee.



was m'n le - ven voor heel e - ven ro - zen - geur en ma - ne
on - ont - gon - nen, on - be - zon - nen liep met moi - te in de
Door m'n stre - ken, wel - be - ke - ken, zat ik vaak in de pu -



schijn 'tMooi - ste meis - je van de stad zou ik kus - sen, lang voor - dat
pas Als ik toen maar had ver - moed, wat het le - ven met je doet
ree Als ik wist wat ik nu weet, dan weet ik wel wat ik deed



er 'n an - der aan kon ko - men die ook in - te - res - se
had ik nu 'n lui - zen - le - ven, zon - der pech of te - gen -
Ik had al - les wat ik wens - te m'n ge - luk was he - mels -



had Maar zo'n kans die keert nooit weer. Die krijg je maar e - ne
~~spoed.~~
breed.



keer. 'tBlijft 'n droom slechts van 'n feest. Wat ge - weest is, is ge - weest.