

Nieuwe dag

Ruud van der Heijden

Morgen gaat de zon weer schijnen
 en de nacht die gaat verdwijnen,
 voor 'n wondermooie, jonge, kakelfrisse, splinternieuwe dag.
 Schaduw moet zich neer gaan leggen,
 daarna mag de zon het zeggen,
 met z'n gulle stralen, blijde kleuren en z'n levenswarme lach.
 Weer 'n dag om te genieten,
 om 'ns lekker op te schieten,
 met de klusjes in je tuintje, de karweitjes, buiten of in huis.
 Of gewoon wat liggen rusten,
 luieren naar hartenlust en
 eventjes 'n simpel leven als 'n luis.

Nu zit er heel veel tegen, steeds vaker gaat het mis,
 even geen hoop op zegen, alleen die duisternis.
 Je ziet het niet meer zitten, je bent het nu wel zat
 en denkt: ik heb mijn portie wel gehad. Maar...

Je kunt alleen maar hopen, wanneer gaat het weer goed?
 Het blijft maar tegenlopen, al vecht je ook verwoed.
 Er helpen geen gebeden, geen smeken, ach en wee.
 Je maakt alleen maar ongelukken mee. Maar...