

## Niet half zo dom

Ruud van der Heijden

Want 'k ben niet **half** zo dom, als jullie dachten,  
 lang niet zo **oenig** als ik af en toe wel lijk.  
 Ik weet al **gauw**, ik ben geen halve zachte:  
 met hem of **haar** zet het geen zoden aan de dijk.

Ooit viste **ik** 'n vreemde dame uit de golven  
 en ik **bracht** haar weer tot leven, mond op mond.  
 Ik werd met **een** onder 'n knuffelberg bedolven,  
 omdat ze **mij** zo'n ondernemend ventje vond.  
 Toen zag'k haar **rimpels** en dat was wel even schrikken,  
 haar zwarte **tanden** en de haren op haar kin.  
 Ik sleurde **haar** ondanks haar zwaar verliefde blikken.  
 weer naar 't **water** en ik gooide haar er in.

Eens snapte **ik** 'n kerel die m'n knip wou pikken,  
 had de **buit**, zo dacht ie al in z'n bezit,  
 maar ik **heb** 'm gauw 'ns even laten schrikken  
 maakte 'n **klerezooitje** van z'n kunstgebit.  
 Met wat van **mij** is, gaan ze niet zo spoedig schuiven,  
 nee daar **blijven** ze met hun dievenjatten af.  
 Van mijn **poen** laat ik ze nooit of never snuiven,  
 als ze **mij** ontmoeten is de lol eraf.