

# Nevel

# Ruud van der Heijden

Elke maandagmorgen sta ik op,  
 heb 'n kater met 'n houten kop.  
 'kHaal me voor de geest, waar ik ben geweest,  
 maar al wat ik hoor is: klop, klop, klop.  
 Als ik dan m'n vrienden heb gemaïld ,  
 zijn de meningen vrij onverdeeld ,  
 niemand weet meer waar of hoe vergeet het  
 maar,  
 't is alsof de duvel er mee speelt.

**Zondagavond verdwijnt in de mist.  
 Maandagmorgen wordt er naar gegist.  
 naar ik veronderstel, is de middag er wel,  
 maar de avond is gans uitgewist.  
 Zondagnacht is in nevelen gehuld,  
 'n mysterie, verborgen, occult,  
 Bij 'n vat alcohol, liefst tot barstens toe vol,  
 wordt zo'n avond op zondag gevuld.**

Elke maandagmorgen 'tzelfde lied,  
 ben ik dronken, hoe dat weet ik niet.  
 Wat ik prakkiseer, help me Lieveheer,.  
 'tis en blijft 'n nevelig gebied  
 ik ga met de vriendenkring op stap,  
 en ik drink nooit sinaasappelsap,  
 maar wat ik wel neem, daar zit het probleem,  
 'smaandags kom ik rollend van de trap.