

Nanuschka

Ruud van der Heijden



O, m'n kleine Nanusch, kleine zwarte Nanuschka,
jouw naam is 'n wereld vol romantiek,
want in de klanken, zingt de puzta zo wijd.
Daarin licht, daarin schreit, daarin hoor ik altijd,
mijn zigeunermuziek.

Toen ik jou zag, gaf mijn hartslag,
plotseling 'n daverend, dreunend drumconcert.
Jij lachte, want jij verwachtte,
dat 't oude sprookje, voor ons nieuw weer werd.

Daar bloeide en daar gloeide
in jouw zwarte ogen het magyarenvuur.
En toen je me eindelijk kuste,
begon voor mij 'n boeiend avontuur.

Romantisch en melodisch,
zingt mijn eigen, kleine droomzigeunervrouw.
Haar lied is slechts een belofte,
een belofte van liefde en trouw. O, m'n kleine Nanusch, kleine zwarte Nanuschka,
jouw naam is 'n wereld vol romantiek,
want in de klanken, zingt de puzta zo wijd.
Daarin licht, daarin schreit, daarin hoor ik altijd,
mijn zigeunermuziek.