

Muzikant Ruud van der Heijden

**Gister hier, morgen daar.  
 Grote stad en platteland.  
 evenwichts kunstenaar,  
 is 't leven van 'n muzikant.**

elke dag 'n nieuw publiek,  
 mensen die je amper kent,  
 steeds weer andere muziek,  
 soms 'n fluitje van 'n cent,  
 maar 't eist veel van je kracht,  
 want je gaat vaak laat naar bed,  
 komt dan, ver na middernacht,  
 in je serviceflat.

Elke dag is weer 'n gok,  
 waar kom je vandaag terecht?  
 Heel vaak ben je zondebok,  
 dat is op z'n zachtst gezegd  
 elk mens heeft z'n eigen smaak  
 en wil horen wat 'm zint,  
 dikwijls is het dan niet raak,  
 krijg je tegenwind.