

Miniliedje Ruud van der Heijden

'n Heel klein liedje, 'n melodietje,
 zo'n mp3tje dat laat horen wat ik voel.
 'n Aardigheidje voor jou m'n meidje,
 een noviteitje dat laat zien wat ik bedoel.
 Ik zou het van de hoogste toren willen zingen,
 zodat het hemelsbreed de wereld over gaat.
 'n Fantasietje, 'n miniliedje,
 'n akkefietje wat precies zegt waar 't op staat.

Het hoeft niet allemaal zo groot en bovenmaats te zijn,
 het zit hem echt niet in het extra kolossale.
 Je kunt vaak veel meer zeggen in het fijne, in het klein,
 de maxi-aanpak is hier niet de ideale.

De trend van tegenwoordig is een berg, een boel, een bulk,
 met eenvoud valt geen eer meer te behalen.
 Je doet het niet met minder dan 'n superman, 'n hulk,
 alleen voor pracht en praal wil men nog wat betalen.