

# Mijn hart

Ruud van der Heijden

180  
180  
180  
180  
180  
180

**Mijn hart klopt voor jou alleen,  
want jij bent de enige, de echte, de ware,  
maar het slaat veelvuldig meteen  
ook voor Kaatje en Keetje en Karen.  
Mijn hart klopt alleen voor jou,  
maar ook voor Treesje en Truusje intussen.  
Ik zweer je m'n eeuwige trouw,  
maar 'k zeg geen nee als ik Klaartje kan kussen.**

Welke man verguist het fraaie,  
van 'n vrouw die hij ontmoet.  
Al bij 't eerste hanenkraaien,  
valt hij haar, vol vuur, te voet.  
Middelen om de brand te doven,  
zijn, wat hem betreft, taboe.  
Graag wil zij in hem geloven  
maar zij weet zo gauw niet hoe.

Jantje joeg al lang geleden,  
als 't bewoog werd dat z'n prooi,  
met barbaarse vaardigheden,  
op wat eetbaar was of mooi.  
Eigenlijk is het zo gebleven,  
mannen jagen nog verwoed,  
't is hen op het lijf geschreven,  
dus ze weten hoe het moet.