

Marktdag

Ruud van der Heijden

'n Markt-dag hart - je zo - mer met war - me zon - ne-
Er viel vol - op te kij - ken 'n or - gel - man liep
'n Koop-man in ba - na - nen die prees z'n wa - ren
Twee ha - nen in de o - lie, zeer smaak - 'lijk om te

schijn en al - ler - han - de kra - men vol groen - te
rond al draai - end aan z'n slin - ger ter - wijl 'n
aan met blik - sem - en - de o - gen, be - ze - ten
zien, die la - gen bruin te bak - ken en ie - der-

en cy - cla - men kan zo ge - zel - lig zijn.
gos - pel - sin - ger te kwin - ke - le - ren stond
en be - wo - gen en don - d'rend stem - or - gaan
een maar smak - ken te hong - 'ren zelfs mis - schien

Twee hennen aan de wandel
die lichten zich haast krom,
toen zij twee hanen zagen,
die zonder veren lagen,
te braden in 'n kom.

Zo'n markt mag je niet missen.
De hele rataplan
en meer is er te vinden,
je treft er ouwe vrienden
en wordt er wijzer van.

Die hennen kenden hanen,
met sporen en 'n staart
en schitterende veren.
Zo eentje zonder kleren,
was hen geen zonde waard.