

Markt

Ruud van der Heijden

Staat de rij met kramen zaterdag weer opgesteld,
 Gaan we oergezellig samen marten, voor ons geld.
 Kaas en kleding, brood en bloemen, alle soorten fruit,
 haast te veel om op te noemen stalt men voor ons uit.
 Met de tassen die ik vul heb ik al veel bespaard,
 want uw euro, zegt de marktman, is het dubbele waard
 Voortaan weet ik nu, waar ik voor alle waar moet zijn:
 bij de zaterdagse markt op het plein.

Voor de kinderen koop ik kleren, voor m'n vrouw 'n orchidee.
 Voor de hond 'n zak met kluiven, want daar speelt ie lekker mee.
 Sla en prei en sperziebonen, want die zijn daar spotgoedkoop.
 'k Voel me happy als ik langs de kramen loop.

Alle kramen op 'n rijtje, het lijkt soms het leger wel,
 alles keurig in't gelid , volgens 'n ordelijk model.
 Daarom kun je alles handig vinden, wat je hebben moet.
 Wat je nodig hebt, is er in overvloed.