

# Madame de Pompadour

Ruud van der Heijden



Madame de Pompadour die lonkt achter de ruiten  
Naar burger en naar boer en naar hun dure duiten  
Zij lokt ze een voor een de stoep op en naar binnen  
Want zij verstaat als geen de kunst van het beminnen

Alle mannen zet Madammeke naar haar hand  
tussen de lakens van haar luxe ledikant  
En die één keer van haar welzijnszorg mocht proeven  
die zou nooit of nimmer nog iets anders hoeven  
Want madame komt tegemoet aan elke wens  
Ja Madame dat is 'n engel van 'n mens

Je kunt daar voor 'n nacht je narigheid vergeten  
D'r bed is heerlijk zacht en lang nog niet versleten  
Madame is niet zo piep; maar weet nog goed van wanten  
Ze is 'n handig tiep met hoopjes vaste klanten

Ze geeft aan iedere man 't idee van iets te wezen  
Net of ie alles kan en niemand hoeft te vrezen  
Hij stapt naar huis of ie de hemel heeft zien gloren  
en draagt z' n kruis met veel meer vreugde dan tevoren