

Leed en vreugd

Ruud van der Heijden

Na het dagelijks ontwaken,
komt de kommer uit de krant,
ons vermoeien of vermaken
en verbazen en passant.
Woning -, waters -, hongersnoden,
bittere tranen, schrijnend leed,
worden ons hier aangeboden,
catastrofes bij de vleet.

Maar op zondagmorgen dan zitten we bijeen
vergeten de krant, die is er zondags geen
we redeneren het loopt niet zo'n vaart
genieten van de rust in ons eigen huis en haard

Iedere morgen nieuwe rampen,
elke dag z'n ergste kwaad,
gif - en kruit- en zwaveldampen,
ongeluk en rassenhaat.
Alle dagen moord en doodslag
ongelukken op de weg
elke week heeft maar één zondag
die is 'smaandags al weer weg