

La me nou niet lachen (Ruud vd Heijden)

La me nou nie lachen, 'kheb 'n kloofje in m'n lip,
'k reken bij u allen op 'n tikkeltje begrip.
Als ik saggerijn, let dan maar niet te veel op mij,
'k zit niet met zo'n kloofje, maar ik ben ook niet echt blij.

**Als het kloofje in m'n lip strak
en m'n slechte zin is naar de f
lach ik niet, zoals 'n boer die
maar zoals jij het voorheen n**

Door zo'n kloofje staat jouw hele wereld op z'n kop.
Als je niet kunt lachen, dat is zonder meer 'n strop.
Iedereen die denkt, wat doet zo'n kloofje nou voor kwaad,
maar ik denk als jij het hebt, dat je wel anders praat.

'n Steenpuist op je achterste, of blaren aan je voet,
boerenbonte plekken of je ellenboog vol bloed.
Da's wel aardig lastig, al verdwijnt het in 'n wip,
maar niet half zo ernstig als 'n kloofje in je lip.