

# Laatste slokje

Ruud van der Heijden



Ik zal m'n laatste slokje met je delen  
Jij krijgt de laatste druppel van m'n wijn  
nog ene keer 't afscheidsliedje kwelen,  
en met elkaar het allerlaatst refrein.  
En wordt de deur daar achter ons gesloten,  
dan kachel ik naar huis; maar vraag niet hoe  
en vraagt men mij: zeg bent u aangeschoten?  
dan zeg ik: nee meneer alleen 'n beetje moe.

Want ik had 'n zware avond en er was 'n hoop te doen.  
Ik moest van m'n kameraden meedoen voor m'n goed fatsoen.  
Ik heb 'n hekel aan die glazen of ze leeg zijn of juist vol.  
Dus als de club mij op komt halen, offer ik mij voor hun lol.

Ik drink met tegenzin m'n eerste biertje.  
Het tweede is al niet zo moeilijk meer  
en bij het derde, dat is na 'n kwartiertje,  
leg ik me willoos bij de feiten neer.  
Zo heb ik al met menigeen geklonken  
't een glas leeg, 't ander staat weer daar  
en vraagt men mij: meneer bent u beschonken,  
dan zeg ik: nee agent, alleen 'n beetje gaar.