

KVO-lied

Ruud van der Heijden

refrein

Wat was de wereld zonder vrouwen
Wat was het zonder K.V.O.
Net als 'n borstrok zonder mouwen
'n Uniformbroek zonder vouwen
'n Foxtrot zonder quick quick slow
Wat was de wereld zonder vrouwen
Wat was het knudde op deez' aard
Nee dan zou ik voor het leven
En pijp tabak meer geven
Dan was de wereld weinig waard

Wat moesten wij in hemelsnaam beginnen
Wanneer d' r geen vrouw zou bestaan
Geen kapsters, geen verpleegsters, geen
boerinnen
't Levensgeluk was gedaan
Ze zijn de pijlers van de maatschappij
En als het even kan dan zingen wij: Wat was

Maar goed dat Adam lekker lag te slapen
Zo had hij er niks van gemerkt
Want toen werd Eva uit z'n rib geschapen .
Wat was dat 'n prachtig stuk werk
Gelukkig dat het niet bij Eva bleef
Ik zing nu elke dag zolang ik leef:

De K.V.O. bestaat nu vijftig jaren
Begonnen ooit als de boerinnenbond
Waar vroeger enkel maar boerinnen waren
Maar nu de burger ook z'n stekje vond
De K.V.O. die pronkt nu in het goud
'n Ode aan de vrouw; 'tzij jong of oud:

Begonnen ooit met amper veertig leden
Nu tellen ze zo'n veertien dozijn
Die staan met beide benen in het heden,
Bewegen zich op ieder terrein
Geloof, 'tgezin, cultuur en politiek
En daarbij houdt de gymclub hen nog kwiek.