

Kooklerares

Ruud van der Heijden



Ik was jaren gehuwd, in het bootje geduwd; maar Goddank ben ik nu vrijgezel
'kVoel wat raars in m'n maag, 'kben gescheiden vandaag, zei het huw'lijk voorlopig vaarwel
Ze was kooklerares en gaf thuis zelfs nog les en ik diende haar tot proefkonijn
Maar het is nou gebeurd, 'kheb de banden verscheurd Niemand kan er zo opgelucht zijn

Trouw desnoods met 'n typiste, waag het met 'n journaliste
Wat ook kan is een bloemiste; maar trouw nooit met 'n kooklerares
Huw gerust met een harpiste, fluit maar mee met 'n fluitiste
of je pakt 'n pianiste; maar trouw nooit met 'n kooklerares

Z'heeft met mij - heel geleerd - geëxperimenteerd, voor examenstof diende 'k als proef
'tWerd m'n bord opgekwakt: ganzemosselgehakt De sateh riep op tafel nog : woef
Ik kreeg brulkikkerbil, gierenhals van de grill want dat werd voor tentamen gevraagd
Ik at hesp van de hit, krokodil aan 't spit, 'kwerd met lifjes en lafjes belaagd. Trouw nooit...

Ik vond op m'n menu; olifantenfondue dan weer walvispot met winterpeen
Ik kreeg appelepap, dromedarissenlap, exclusiever als zij was er geen
Ik at ijsberenbief, dronk als aperetief : 'n jandoedel speciaal van het huis
'kEet voortaan in 'n kroeg, ik was meer dan genoeg nu het slachtoffer van haar fornuis. Trouw

'kHeb m' in jakhals verslikt en aan neushoorn gelikt, het krankzinnigste spul geprobeerd
Blauwe panterpaté en ze heeft bij't souper keverworst op m'n broodjes gesmeerd
Maar nu is het gedaan; want ik leef nu voortaan ver van deze verderf'lijke vrouw
God weet wat ze nog meer me de volgende keer allemaal op m'n brood voeren zou. Trouw