

Kleuterleven

Ruud van der Heijden

**Nu ga je slapen kleine vent en als je morgen wakker bent
dan gaan we samen verder waar we zijn gebleven
en je vertelt me morgen weer wat je beleefd hebt keer op keer
De avonturen van je kleine kleuterleven.**

Ik zat als jongetje van drie des avonds vaak op moeders knie
en ik vertelde haar m'n wildste avonturen
die ik beleefde met de kat die altijd aan m'n speelgoed zat,
en die 'k beleefde met Marietje van de buren
Zij luisterde naar wat ik zei, zong dan haar eigen lied voor mij:

Als ventje van 'n jaar of vier, was ik weer moeder's pasagier,
daar op haar knie vertelde ik m'n wedervaren,
de klusjes van de kleuterklas, 't lijkt wel of het gister was
Het reilen en het zeilen in m'n vlegeljaren
toen ik onschuldig was en jong en moe haar liedje voor me zong:

M'n kindertijd is lang fini, ik werd te zwaar voor moeders knie
maar toch mocht ik haar alles nog vertellen
Ze hield m'n bokkensprongen bij, ze had alle tijd voor mij
ook later zou ik haar geregeld blijven bellen
en iedere keer, dat zij me ziet, zingt zij het zo vertrouwde lied: