

Klein liedje

Ruud van der Heijden

Daagt er 'n donkergrijze dag, pak ik mijn accordeon,
 zo 'n dag die het licht niet kan velen,
 die hoort niet op mijn balkon,
 'k hoef maar één heel klein liedje te spelen
 en daar schijnt opeens de zon.

Zie ik 'n minder leuk bericht, in de massamedia,
 een verhaal die je dag kan verknallen,
 met veel opgeklopt blabla,
 laat ik mijn goed humeur niet vergallen,
 en pak mijn harmonica.

Zo nou en dan heb ik 'ns wat, iets wat rondspookt in m'n kop,
 maar daar ga ik niet mee lopen leuren,
 ik denk: zoek de juiste knop,
 op je trekzak en hou op met zeuren,
 roep blijmoedig: zet 'm op!