

# Kerstgezag

Ruud van der Heijden

C  
On-der de boom met de blin-ken-de bal-len on-der die boom za-ten

G<sup>7</sup> Dm  
wij fa-na-tiek uit vol-le borst 'n oud kerst-lied te lal-len

G<sup>7</sup> C F C  
met 'n glas Gluh-wein van twee voor 'n piek. Glo-ri-a Glo-ri-a

1. G<sup>7</sup> 2. C C<sup>7</sup> G<sup>7</sup> C  
Glo-ri ha le lu ja Glo rie ha lu ja

Josef die zei: moet je nou toch 'ns horen.  
Maria die ging in de bijkeuken staan.  
De ezelt die legde 'n knoop in z'n oren,  
de os die zong mee, uiteraard als sopraan.

d'Engelenschaar, niet gewend aan zo'n herrie,  
hield het bij 't tweede refrein voor gezien.  
Gabriel riep van heel hoog: getverderrie,  
an dat daar niet wat beschaafder, misschien?

De koningen durfden niet dichter te komen,  
want hun kamelen die sloegen op hol.  
Ze hebben 'n heel grote omweg genomen;  
hier zeiden zij, worden wij horendol.

Een van de herders kwamen kijken en vluchtte,  
die kudde van hem maakte minder kabaal;  
maar 't kindeke Jezus dat lag daar en zuchtte:  
dank u wel, ik vind het fenomenaar.