

## Kater

Ruud van der Heijden

'n Splinternieuwe morgen koekeloerde door m'n raam.  
 'kWerd wakker en ik dacht: wat doet die daar in hemelsnaam.  
 'tWas laat geworden gister, 'k had m'n wekker niet gezet  
 lag daarom nog na tien en uit te walmen in m'n bed'.

**Nou tap ik voortaan uit 'n ander vaatje,  
 zeg boemelen en borrelen vaarwel.  
 Het pimpelen past niet meer in m'n straatje,  
 ik hou het in't vervolg bij chocomel.**

Ik dacht ik sta dan toch maar op en dat was het begin,  
 als ik er niet was uitgegaan, dan lag ik er nog in.  
 Ik rekte me 'ns lekker uit toen ik was opgestaan,  
 ik klom uit m'n pyjama en ik trok m'n sokken aan.

M'n pantalon lag nog secuur waar 'k hem had neergegooid,  
 het grootste deel van m'n kledij was overal verstrooid.  
 Ik zwierde door het huis en raakte links en rechts 'n deur,  
 m'n kater misemauwde vanzelfsprekend in mineur.