

# Kaf en koren

Ruud van der Heijden



De ene zou wel willen; maar hij kan niet;  
want hij is niet zo behendig en gehaaid.  
De ander zou wel kunnen maar hij wil niet;  
omdat ie liever flierefluit en pierewaait.  
De ene zou zo graag, als ie de kans maar had  
en de ander die vind net genoeg al meer dan zat.  
De ene zou graag willen als ie kon  
en de ander is tevreden met z'n plaatsje in de zon.

D'r zijn heel veel soorten mensen en geen twee zijn er gelijk.  
't Grootst gedeelte dat is arm en slechts 'n enkeling is rijk.  
Waar de een naar snakt en nooit van zal genieten,  
vindt de ander net weer iets om op te schieten.  
Al zijn we allemaal geschapen naar Gods beeld,  
toch is het op ons wereldje maar slecht verdeeld.

Er zijn blanken, er zijn zwarten, d'een is groot, de ander klein,  
d'een is aambeeld, d'ander hamer en verschil dat moet er zijn.  
Zelfs de sukkel hoedt z'n wensen en z'n dromen;  
maar hij zal heel dikwijls op de koffie komen.  
Er is koren en er is ook heel veel kaf,  
ook al stamt de hele bubs van Adam af.