

# Julia

Ruud van der Heijden



De sleutel ligt op jou te wachten,  
onder de ruige, bruine kokosmat.  
Mijn huis en hart staan voor jou open,  
als je terug zou willen keren, weet je dat.

O, mijn Julia, o, mijn Julia, o mijn Julia,  
als je terug zou willen keren weet je dat.

In het open haardvuur branden blokken  
en hun vonken spatten in de schouw.  
Graag zat ik nog één keer aan jouw voeten,  
starend naar het vlammspel met jou.

O, mijn Julia, o, mijn Julia, o mijn Julia,  
starend naar het vlammspel met jou.

De oude schommelstoel aan het venster,  
staat nu al vele dagen star en stil.  
De klok tikt even rustig nog als vroeger,  
maar het lijkt alsof de tijd niet verder wil.

O, mijn Julia, o, mijn Julia, o mijn Julia,  
maar het lijkt alsof de tijd niet verder wil.