

Joke

Ruud van der Heijden



**'n Buurvrouw van vijf en zestig die er uitziet als een van veertig
Zo schoon aan de haak dat zie je niet vaak al snuffel je nog zo driftig
Zo'n Buurvrouw van vijf en zestig wordt op d'r gemak acht en tachtig
en als ze zo blijft ongeveer dan wordt ze wel honderd of meer**

wij hebben 'n buurvrouw bij ons in de straat die heel de dag zingt,
haar liedje dat klinkt zo mooi in de maat
In't koor van Liduina kan zij niet gemist
Haar tegenzang schalt zo diep als 'n alt,
dat is ze beslist

Wij hebben 'n buurvrouw bij ons in de buurt
die heel de dag ruim haar sop^{le} dat schuimt
Ze schrobt en ze schuurt
Haar keuken die blinkt je gewoon tegemoet
't Is fenomenaal, het is kolossaal
zoals zij dat doet

WIJ hebben 'n buurvrouw hier op nummerf vijf
Die sjouwt er op los rent zich in den Bosch
de benen uit't lijf
De kleinkindjes juichen: daar komt ze weer aan
Als zij er maar is dan loopt er niks mis
zijn zorgen gedaan