

Jantje

Ruud van der Heijden



'tBegon al toen Janneman pas was geboren.
'n Spoetnik die was z'n raketten verloren.
Er was bij de start iets totaal mis gegaan
en elke krant schreef: dat heeft Jantje gedaan.

**Hoe heeft z'n vader zoiets kunnen doen ?
Noemde hij hem nou maar Karel of Koen:
maar heet je Jan en geen Jopie of Jos,
dan ben je altijd de klos.**

Als vroeger op school iets merkwaardigs gebeurde.
Een krijtje dat brak of 'n blaadje dat scheurde,
dan kon je 'r zo vast als 'n huis van op aan.
dat iedereen riep: dat heeft Jantje gedaan.

Een bal door de ruit of een spiegel in stukken.
Het leek wel of hem nooit 'ns iets wilde lukken.
Hij had geen succes, in geen enkele baan:
want ging er iets fout, dat had Jantje gedaan!

Kwam hij op een feestje, dan vielen er brokken.
De band wou niet spelen, de obers vertrokken.
De meisjes die zagen de sukkel niet staan;
want iedereen zei, dat heeft Jantje gedaan!

'n Onweer verscheen met geweldige knallen.
De hemel werd zwart toen de regen ging vallen.
De bliksem sloeg in vlak bij Koog aan de Zaan
Het kwam op teevee: dat heeft Jantje gedaan.

In't holst van de nacht ging er in Arnhemuiden
de klok van de kerk zomaar plotseling aan 't luiden.
Geen sterveling keek daar de koster op aan;
nee iedereen riep: dat heeft Jantje gedaan.

Het kind van z'n zus deed 'n drol in d'r luijer.
De koe van boer Bart had 'n vierkante uier.
De melkboer z'n hit is de pijp uit gegaan
en iedereen riep: dat heeft Jantje gedaan.

Jan hoorde Pa in het kippenhok zeggen:
wie zou er toch zulleke eieren leggen?
Toen is ie maar heel stiekem pleite gegaan.
voordat iemand zei: dat heeft Jantje gedaan

De buurvrouw van twee huizen verder werd
zwanger.
Het kindje leek sprekend op Juul de behanger
en die was van huis uit 'n Antiliaan.
Toch riep iedereen: dat heeft Jantje gedaan.

