

# Jan Steen

Ruud van der Heijden



Met ons mam in de knijp en ons pa in de petoet.  
Met ons Bartje in de bajes en ons Brammetje bankroet.  
Met ons Dorus aan de drank, altijd zat als 'n konijn,  
hebben wij 'n prachtfamilie waar we trots op mogen zijn.

Wij zijn 'n huishouwen van Jan Steen  
en zo' n familie vind je geen;  
want wij zijn spruiten van 'n ras,  
met heel veel dorst en krap bij kas,

Met 'n oom bigamist en een in de WAO,  
met oom Bill die loopt te beunen, onkel Gert als gigolo.  
Met 'n ploeg van zeven zwagers stuk voor stuk in de W W,  
hebben wij 'n stel verwanten en daar boffen we wel mee.

Met oom Giel gokverslaafd en oom Simon souteneur.  
Tante Toos die loopt te tippelen en oom Piet de profiteur.  
Ome Henk de hondemepper met z'n asociaal gedrag.  
Hebben wij 'n zootje naasten daarmee kom je voor de dag.

Met nicht Han de helleveeg en haar buitenecht'lijk kind.  
Met nicht Barbara de sloerie waar de dag pas 's nachts begint.  
Oudoom Sjef de schuinsmarcheerder en neef Toon de travestiet.  
Zijn we' n stam - niet te geloven - zoals je maar zelden ziet.